



## Magdalena Andersson: Tal på nationaldagen 2023

**Talare**  
Magdalena Andersson  
Partiledare

**Datum**  
6 juni 2023

**Plats**  
Falun

Medborgare! Vad roligt det är att få fira vår nationaldag med er. Just här, i Falun. En plats att vara stolt över. Jag talar inte bara om den enorma insats Falun har stått för när det kommer till vår nations välstånd. Falu Gruva har visserligen varit en ovärderlig källa till det. Men jag talar om så mycket mer än det historiska landskapet kring Stora Kopparberget. Om hur ni bär upp vårt kulturarv – se bara på alla fantastiska folkdräkter här idag! Om det stolta idrottsarvet – med flertalet värdskap för skid-VM. Om det fantastiska friluftslivet; Högklassig högskola och så mycket mer. Tack för att jag får fira Sverige tillsammans med er här i Falun! \*\*\*Ja, Falun förkroppsligar mycket av det svenska. Och idag vill jag förstås tala om just det. Om Sverige. Vårt land. Om varifrån vi kommer. Om vilka vi svenskar är. Och om vart vi ska framåt. \*\*\*Den svenska historien är lång och händelserik. Från vikingatiden till kristnandet till religionsfrihet. Från militär stormakt till en internationell röst för fred och solidaritet. Från konkurrerande ätter till en stark och stabil statsförvaltning, planlagd av Axel Oxenstierna. Inte minst; Från att vara ett av Europas fattigare länder till ett av de rikaste. Och från enväldig monarki till demokrati, mänskliga rättigheter och friheter. Ja, de senaste 150 årens utveckling saknar motstycke. Sverige blev ett folkhem – byggt på rättvisa. Ett starkt samhälle – byggt på respekt. Ett välfärdsland – med gemensamt ansvar för allas tillgång till vård, skola och omsorg. Det måste sägas: Jag är stolt över den svenska historien. Stolta över vad vi åstadkommit. Stolt över hur hederliga människor har byggt det här landet. Över hur vi med slit, svett och vilja att bidra till det gemensamma har gjort Sverige till en unik nation. En nation som andra länder avundas! \*\*\*Ja, jag är stolt över Sverige – och jag älskar vårt land. Ibland har vi svenskar varit lite försiktiga med att uttrycka det. Historien har lärt oss om de risker som destruktiv nationalism innebär. Kortsiktighet. Rivalitet. I värsta fall; Krig. Men de flesta svenskar tror jag känner precis som jag. Man har en stark relation till vårt land – som inte innebär att man ser ner på andra länder. En grundsyn som tvärtom innebär att man uppskattar det andra har att erbjuda. Just för att man är trygg i det egna. Man känner det direkt när man kommer hem, efter att ha varit utomlands: Det är här

jag hör hemma. Men ibland kan det där egna var svårfångat. Svårbeskrivet. Vi har nog alla hört oss politiker och andra i media krångla till det, när de får frågor om vad som definierar det svenska. Men ärligt talat; Det behöver inte vara så svårt. Jag tänkte bara nämna några saker idag. \*\*\* Vi har våra unika särdrag. Kontrasterna som gör att vi varje sommar blir nyförälskade i vårt eget land; I ljuset. I midsommarfirandet. I det sena nattbadet. I grillningen. Det är nog att det är så skarpa kontraster, som gör att vi sedan uppskattar hösten och vintern. Skogspromenaden med stövlar och svampkorg. Myset i soffan framför TV:n när det mörkret tidigt lagt sig utanför fönstren. Lyckan i den första snön – trots att vi vet att den ofta snabbt töar. I skidåkning, när snötäcket väl stannar kvar. Som sedan så sakteligen vänder mörkret tillbaka mot ljus och vår. Årstidernas kontraster; Konsten att njuta av vad de alla har att erbjuda; Ja, det är sannerligen svenskt! \*\*\* Vi har också vår svenska samhällsuppbyggnad. Fast stående på principer som vi tror på. Principer om rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. Vi har ett demokratiskt styrelseskick, som grundar sig i alla människors lika värde. Vilket ytterst manifesteras på valdagen. En människa, en röst! Vi har fria medier, självständiga myndigheter och ett starkt civilsamhälle. Vi har en ekonomi som, när den fungerar som bäst, präglas av respekt. En respekt som säkerställer att alla som jobbar får en schysst lön. Rimliga arbetsvillkor. Och bemöts på samma liknande sätt, oavsett i vilken del av en verksamhet man jobbar. En arbetsmarknadsmodell med starka parter, som säkerställer att både arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen tas tillvara. Vi har ett välfärdssystem byggt på tanken om gemensamt ansvar. Om att alla ska ha lika rätt till skola, sjukvård och omsorg. Ett samhälle som bryr sig om att det går bra för alla barn; Inte bara vår egna; Baserad på en övertygelse om att det stärker oss alla i längden. Ja, Principerna om rättvisa, respekt och gemensamt ansvar är avgörande vårt land. De definierar oss. Dem ska vi bygga vidare på! \*\*\* Inte bara för sakens skull. Utan för att de hänger ihop med de värderingar som präglar vårt land. Värderingar som definierar hur vi lever tillsammans. Noggrannheten, plikt känslan, det sunda förnuftet. Vårt land genomsyras av en känsla av att rätt ska vara rätt. Av jämlikhet. Att vi ska vara lika inför lagbokens paragrafer. Här tränger vi oss inte före – utan väntar i kön. . Vi är jämlika och säger du till chefen. Men också av jämställdhet. Vi är ett land där män är pappalediga och tröstar barn, Ett land där kvinnor arbetar; Och – kan bli statsminister. Inte minst har vi en stark tillit. Vi ställer upp för varandra. Lämnar nyckeln till grannen för att få blommorna vattnade när vi åker på semester. Hjälps åt att sälja kakor, så att barnens fotbollslag kan åka på turnering. Och självklart betalar vi gemensamt för okända medmänniskors förlossning, strålbehandling och

insulinsprutor. Medborgare, Jag hoppas en gång för alla att vi kan lämna diskussionen om huruvida det finns svenska värderingar eller inte bakom oss. Svenska värderingar finns sannerligen – och dem ska vi värna!\*\*\* Men medborgare, Samtidigt som vi ska vara stolta över vårt Sverige; Så ska vi också klarögt och rakryggat erkänna de problem vi nu har. Den ekonomiska kris som nu utspelar sig. Hur den riskerar att också slå hårt inte bara mot hårt arbetande svenskar; Utan också mot samhället. Men: Det här är inte olösliga problem. Tvärtom. Tillsammans kan vi lösa dem; Tillsammans kan vi bygga vårt fantastiska land ännu starkare!\*\*\* Och medborgare, Ett starkt samhällsbygge börjar alltid med barnen. Ta bara segregationen. Det handlar om att alla barn ska hamna rätt från början – inte på glid. Vi måste helt enkelt komma till en punkt där varenda ung människa känner att de behövs av samhället. Behövs av Sverige. Har en uppgift och kan bidra. Känna att samhället finns där för en – och samtidigt sätter gränser. Med tydliga ramar för rätt och fel. Det finns krafter som vill något annat. Kriminella och extremister som vill utnyttja våra unga. Men de är få. Alla vi andra är så många fler. En förkrossande majoritet av oss som bor i Sverige vill ju bara leva i trygghet. Vi vill att alla Sveriges barn ska få utvecklas och leva ett gott liv. Att de ingår i samhällsgemenskapen; Oavsett om man är svensk sedan många generationer tillbaka; eller om man är första eller andra generationens svensk. Så att de kan bidra till det land vi tillsammans bygger. Det ska vi kämpa för; Kämpa för tills varenda barn som växer upp i vårt fantastiska land känner sig som en del av vår gemenskap!\*\*\* Avslutningsvis, Jag tror på Sverige. Jag är stolt över vårt land. På bara några generationer har vi byggt Sverige från trångboddhet och utedass till välstånd och betald semester. Och vi har byggt in värderingarna om gemenskap och tillit. Nu står vi inför utmaningar. Men: Det går att ändra! Tillsammans kan vi hitta lösningar. För i det här ska vi ska alla komma ihåg en sak. I grund och botten är vi människor inte så komplicerade. Oavsett om vi bor här i Falun, i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Vi längtar alla efter fred, frihet och trygghet. Efter tillhörighet. Efter gemenskap och sammanhållning. Det som vi tillsammans alltid har jobbat för; Att bygga ett rättvist Sverige där vi samlas och håller ihop. Ett Sverige där vi respekterar varandra. Oberoende av vilka föräldrar vi har. Vilken utbildning vi har. Vilket jobb vi har. Var vi är födda, Eller vilka vi älskar. Så att vi tillsammans som de människor vi alla är; Tillsammans kan bygga ett samhälle som är starkare, tryggare och bättre. Så att vi inte bara får en framtid att blicka fram emot; Utan också en att längta efter. Helt enkelt en framtid värdig vårt älskade Sverige. Vårt land. Vår plats i världen. Tack för att ni har lyssnat!

**Taggar**

2020-tal, 2023, Kvinna, Nationaldagen, Politiska tal, Socialdemokraterna

**URI**

<https://www.svenskatal.se/tale/magdalena-andersson-tal-pa-nationaldagen-2023>