



Magdalena Andersson: Tal på Järvaveckan 2024

Talare
Magdalena Andersson
Partiledare

Datum
1 juni 2024

Plats
Järva

Hej på er, Tack för möjligheten att få komma hit! Och tack för att ni är så många här. Ibland kan man ju känna att vi lever i rätt dystra tider; Men när man ser uppslutningen här i Järva. När man ser alla volontärer som har kämpat med att få upp tälten och ordna en så fin demokratifestival. Ja, då känner jag bara en sak; Den här sammanhållningen. Gemenskapen. Att vi möts och tar gemensamt ansvar. Det är något av det finaste vi har i vårt land. Det här är Sverige!*** Och just nu är vårt land som vackrast. Järva är som vackrast. Blommorna har slagit ut. Träden är gröna. Och om bara några dagar springer barnen ut på sommarlov. Allting är som vanligt. Och samtidigt är ingenting som vanligt. I natt föll bomberna återigen över Rafah. Trots att Internationella Domstolen har krävt att Netanyahu ska upphöra med offensiven. Trots att FN beskriver situationen i Gaza som apokalyptisk. Trots att så många barn och så många civila har dödats. Att den här situationen överhuvudtaget har kunnat uppstå; Det är en skamfläck i mänsklighetens historia. Sverige har under lång tid var en stark röst i världen; För fred. För alla människors frihet och säkerhet. För att all tyranni och allt våld ska upphöra. Och jag är väldigt bekymrad, mina vänner. Över att den rösten har blivit svagare. När den behövs som allra mest. Jag vill att Sverige höjer rösten. Jag vill att vi tar mer plats. Jag vill att kräver en omedelbar vapenvila. Att mat, medicin och nödhjälp ska komma in i Gaza. Att alla gisslan ska släppas och att bosättningsvåldet ska upphöra. Och jag vill att Sverige blir en ännu starkare röst för den enda långsiktiga vägen till fred och frihet i Mellanöstern. En tvåstatslösning. Egentligen borde det vara självklart; Såväl israeler som palestinier förtjänar att få leva sina liv i trygghet och säkerhet!*** Och bara några hundra mil härifrån faller också bomberna över de ukrainska städerna. I över två år har ukrainska kvinnor och män kämpat; För sin frihet, för sin demokrati och för Ukrainas rätt att få bestämma över sig själva. Men vi får aldrig glömma; Att deras kamp också är för oss. För svenska folket. För vår frihet. Vår säkerhet. Vårt sätt att leva. För om Ryssland vinner det här kriget. Då står nya länder på tur. Och det kommer att påverka oss under lång tid framöver. Det kommer att kasta långa skuggor över Sverige och Europa. Och nu säger Sverigedemokraterna att de är

redo att slå sig samman med de ryssvänliga partierna i Europa. Det här visar återigen vilket extremt parti Jimmie Åkesson leder. Ett parti som vår statsminister samarbetar med. Ett parti som mitt under brinnande invasionskrig, mitt i Europa; Vill liera sig med de partier som är betalda av Vladimir Putin. Ärligt talat. Det här är ett direkt Sverigefientligt agerande. Att vilja samarbeta med ryssvänliga partier, det är att riskera svenska folkets säkerhet. Så nu måste vi samla oss. Vi alla andra. Och vi måste vara klara och tydliga: Vi ska fortsätta stötta Ukraina. Vi ska stå starka och enda mot Vladimir Putin. Och vi ska stå vid Ukrainas sida tills den siste ryske soldaten har lämnat!*** Och mina vänner, Kriget skickar svallvågor över hela världen. Vi såg det här i Sverige när Ryssland invaderade Ukraina, när inflationen började rusa. Vi möter det varje gång vi går in i en mataffär, varje gång vi betalar hyran och varje gång vi sitter med räkningarna. När tiderna är tuffa så står man inför ett val. Ska samhället hålla ihop – eller ska var och en klara sig själv? Under den här kostnadskrisen har Sverigedemokraterna och regeringen lämnat barnfamiljer och vanligt folk att kämpa på egen hand. Jag menar; Sverige är det enda landet i Norden som inte har höjt barnbidraget under den här kostnadskrisen. I den tuffaste ekonomiska krisen på 30 år har vi en regering som har låtit svenska folket ta smällen. Eller ja; Inte riktigt alla. De allra rikaste har ju fått stöd. De har fått 13 miljarder i skattesänkningar. Och därutöver har de fått ett bidrag för att kunna lyxrenovera sina villor. Det är ju inte riktigt så man ska hålla ihop ett land i kris. Man låter undersköterskor, busschaufförer och lokalvårdare slita på egen hand; Medan de som tjänar allra bäst i vårt land får nödpaket. Så behöver det inte vara. Man kan göra andra val. Man kan stötta barnfamiljerna med ett extra barnbidrag. Man kan stötta alla unga så att de får studiemedel under sommaren. Och vi kan använda EU och tillsätta en matpriskommission för att se till att matjättarna håller nere priserna. Svenska folket ska inte bli ruinerade i mataffären. För allvarligt talat; Sverige förtjänar mycket bättre än så här. Det finns ett alternativ. Ett Sverige där vi stöttar varandra i tuffa tider. Ett Sverige byggt på rättvisa, respekt och på att vi tar gemensamt ansvar. Ett Sverige byggt på solidaritet!*** Och vänner, Det är ju inte bara våra plånböcker som har känt av den här kostnadskrisen. Det märks också i sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Det får effekter. Nedskärningar. Besparingar. Nedläggningar. Tusentals vårdanställda som sägs upp. Skolor som inte vet om de har råd med kuratorer och skolbibliotek. Men det som gör allra ondast att se, är hur den här kostnadskrisen slår mot våra barn och unga. Eftersom att Sverigedemokraterna och regeringen har valt att vara helt passiva under krisen. För trots att alla barn har rätt att gå i skolan; Så ser att vi skolan faktiskt inte är rättvis för alla barn. Att

det spelar roll i vilken skola man går. Under lång tid har samhället släppt kontrollen över skolan; Klivit tillbaka. Skurit ner. Och framförallt: låtit andra krafter ta över. Vinstdrivande aktiebolag som sätter sina egna vinster före barnens utbildning. Som låter våra skattepengar gå till sina lyxvillor i Florida; Istället för till fler kuratorer, fler lärare och bättre skolbibliotek. Jag vill att varje förälder som lämnar sitt barn; Den första skoldagen; Ska kunna känna; Att det här, det kommer att hålla hela vägen fram till gymnasieexamen. Mitt barn kommer att få den hjälp och det stöd som han eller hon behöver. Mitt barn kommer att få gå i en skola fri från mobbning, rasism eller trakasserier. Mitt barn kommer att få gå om han eller hon hamnar på glid. Men så ser det inte ut i dag. Allt för många föräldrar lämnar sina barn och känner en oro. Och allt för många barn går till skolan med en klump i magen. Så ska vi inte ha det i Sverige. Jag vill att vi ska bygga ett starkare och bättre land – och då behöver vi börja redan i skolan. Så att varje barn kan få det stöd de behöver. Så att varje barn får leva upp till sin potential. Så att eleverna sätts före vinstintresset. Vi ska göra det för att det är bra för Sverige – och för att det är det enda rätta!*** Vänner, Skolan är också nyckeln till att bekämpa så många av våra andra samhällsproblem. Som att bryta nyrekryteringen till gängen, till exempel. För det är så; Att allt för många föräldrar har fått uppleva; Den stund som är varje förälders värsta mardröm. När tystnaden i natten bryts av ett telefonsamtal. Och hela livet rasar samman. Den smärtan och den skräcken går inte att föreställa sig. När barn mördas – och när barn mördar; Då räcker orden inte till. Och det är ett enormt misslyckande för hela samhället. Och vi måste vara ärliga. Samhället har inte gjort tillräckligt. För att stoppa våldet. För att bryta nyrekryteringen. För att se till vanligt hederligt folk kan gå fria och trygga på gatorna utan att vara rädda för gängen. Inget parti är fritt från ansvar. Men nu är det upp till oss att bestämma vad vi ska göra åt det. Och vissa åtgärder är helt uppenbara. Fler poliser. Högre straff, inte minst för de högst upp i gängen som beställer mord och skjutningar. En fungerande avhopparverksamhet. Och krafttag för att få bort vapen och knark från våra gator genom att se till att de inte ens kommer in i Sverige. Men det krävs så mycket mer. Och det här är mitt löfte till er. Jag kommer inte att ge mig. Jag kommer att kämpa dag och natt; För att ingen förälder ska behöva väckas av det där fruktansvärda telefonsamtalet. För att alla unga tjejer och killar ska kunna växa upp i trygghet och säkerhet. För ett samhälle som är så starkt att gängen inte har någon plats!*** För mina vänner, Det ska inte råda någon tvekan. Alla föräldrar har ett stort ansvar för att uppfostra sina barn. Det är inte lätt alla gånger. Jag vet. Jag har två barn. Men att bekämpa de kriminella gängen. Det kan inte lämpas över

till varje enskild familj. Varje familj, varje förälder, har ett stort ansvar. Men det är fler som har ett ansvar. De som köper svarta tjänster göder gängkonflikterna. De som ser mellan fingrarna när grannarna gör det göder gängkonflikterna. De som partyknarkar på Stureplan göder gängkonflikterna. Att bekämpa gängen måste därför hela samhället göra tillsammans. Och när jag har varit runt i vårt land; Har jag träffat engagerade föräldrar, engagerade ungdomar som nattvandrare och gör sitt för att just deras stadsdel; Deras plats på jorden; Ska bli tryggare och säkrare. För några veckor sedan träffade jag stadsdelsmammorna i Helsingborg till exempel. Och det värmer. Det engagemanget är fantastiskt. Men det kan inte vara så att mammorna kliver fram, för att samhället har dragit sig tillbaka. Det finns vissa uppgifter som ett samhälle bara måste klara av. Och faktum är att; I decennier har samhället vänt vissa delar av vårt land ryggen. Inte gjort det som krävs; För att alla barn ska en rättvis chans i livet. För en tillräckligt bra skola för att klara sig hela livet. För att gator och torg ska vara fria från knark, skjutningar, våld och kriminalitet. Det duger inte. Så ska vi inte ha det i Sverige. Vi behöver engagemanget från vanliga hederliga människor. Vi behöver närvarande föräldrar. Och vi behöver ett samhälle som kliver fram. Som gör sitt jobb. Det är därför jag vill att skolan och socialtjänsten ska ha möjlighet och tid att punktmarkera varje ung kille som hamnar på glid. Det är därför jag vill att vi satsar på fler sommarlovsaktiviteter och på idrottsföreningarna redan nu, så att sommarlovet inte blir en rekryteringsfest för gängen. Det är därför vi behöver bygga fler bostäder för att minska trångboddheten och bryta segregationen. Det är därför vi måste se till att fler har ett jobb att gå till, så att vi kan bryta fattigdomen och så att fler unga ser sina föräldrar gå till jobbet. Och det är därför jag vill att vi ska rensa upp i marknadskaoset i skolan, satsa på fler lärare, fler vuxna, så att vi kan se till att varje barn får en ärlig chans i livet. Mina vänner, Vi ska bygga ett starkare Sverige. Ett Sverige där alla tar sitt ansvar. Ett Sverige som håller ihop!***Vi lever i en tid där vårt sätt att leva hotas av både inre och yttre krafter. Yttre krafter, som Ryssland. Som gör allt i sin makt för att splittra oss och göra våra samhällen svagare. Så att de ska kunna fortsätta sitt krig i Ukraina. Och inre krafter, som högerpopulister och högerextremister. Som sitter bakom en trollfabrik och genom fejkade konton vräker ur sig hot, hat och hets. Sprider rasistisk propaganda. Delar nynazistiskt material. Attackerar unga bara för att de har tagit politisk ställning. Allt i syfte att splittra oss. Att tysta kritiska röster. Och förvrida hela det politiska samtalet. Faktum är; Att vi ju fortfarande inte vet vidden av detta. Hur många konton som finns och vad de har spridit. Helt enkelt för att Sverigedemokraterna vägrar spela med öppna kort. Men en sak vet vi. De kommer att fortsätta. De kommer att fortsätta ösa ut påhopp och hets

under falsk flagg. Det är skamligt. Det här är metoder som inte hör hemma i Sverige. I Sverige står vi för vår åsikt. Vi smutskastar inte varandra. Vi sprider inte rasism och vit-makt-propaganda. Och framförallt: vi legitimerar aldrig de som arbetar på det sättet!***Vi lever på så många sätt i en helt avgörande tid. Vilka värderingar ska styra Sverige och Europa de kommande åren? Vilken väg ska vårt land ta? Och demokratin, det är en stökig men vacker ordning. Politisk demokrati kan vara både långsam och frustrerande. Men det är mänsklighetens hittills bästa uppfinning. Vi kan inte tillåta att den försvagas för att vi är så upptagna med annat att vi inte ser vad som pågår. Och den krassa verkligheten är denna: Vi väljer inte vilken tid vi lever i. Den väljer oss. Och nu är det vår tur; Att försvara vår demokrati; Att stå upp för sammanhållning mot splittring; Att bygga ett mer rättvist Sverige; Ett Sverige där varje människa räknas! Ett Sverige byggt på solidaritet!***Och jag tänker på alla er som är unga. Ni som snart ska ta era första steg ut i vuxenlivet. Skaffa ett jobb. En egen lägenhet. Bli kära i någon. Det är en tuff värld ni möter. En värld som kräver mycket av er. Men kom ihåg detta. Ni är inte ensamma. Vi gör det här tillsammans. Och när det finns de som får er att känna att ni inte räknas; När det finns de som säger åt er att sänka era röster; Att inte ta plats. Gör tvärtom. Ta plats! Höj era röster! Engagera er! Sverige behöver er!***Se er omkring. Det är vi som är motkraften. Mot alla de som vill splittra oss. Mot alla de som vill göra grannar till fiender. Mot alla de som vill se ett svagare Sverige, ett svagare Europa. Om bara 8 dagar har vi chansen att göra något stort. Då kan vi använda det yttersta uttrycket för våra demokratiska rättigheter. Vår rösträtt. Och det finns ingen stund i livet, där alla människors lika värde görs så tydligt; Som på valdagen. För då gäller den enkla principen som är grunden för hela demokratin. En människa. En röst. Oavsett vem vi är. Oavsett var vi kommer ifrån. Vad vi tror på. Oavsett hur vi lever våra liv. Den 9 juni är makten vår. Vi kan välja sammanhållning, framför splittring. Vi kan välja att hålla ihop i tuffa tider. Stå upp mot Putin och mot högerpopulisterna. Och när det är mörka tider; När det känns dystert. Då är det vi tillsammans som kan skingra molnen. Och när solen bryter fram; Då är det vi som tillsammans kan bygga ett ännu bättre Sverige att leva i. Ett Sverige där alla räknas. Där alla får en chans. Ett rättvist Sverige, där vi visar varandra respekt. Ett Sverige där vi tar gemensamt ansvar. Där vi väljer sammanhållning framför splittring! Tack för att ni har lyssnat!

Taggar

2020-tal, 2024, Järvaveckan, Kvinna, Politiska tal, Socialdemokraterna

URI

<https://www.svenskatal.se/tale/magdalena-andersson-tal-pa-jarvaveckan-2024>