



Magdalena Andersson: Tal i Göteborgs synagoga

Talare
Magdalena Andersson
Partiledare

Datum
12 oktober 2023

Plats
Göteborg

Stort tack för möjligheten att vara här ikväll, Vi samlas här i solidaritet; I solidaritet med alla de som drabbas av Hamas fruktansvärda terroristhandlingar. I solidaritet med Israels befolkning. Och vi delar den sorg – och det lidande – som israelerna nu utsätts för. Jag vill uttrycka min djupaste medkänsla. Med alla de som drabbas – i Israel – men även med er här hemma i Sverige som har släkt, vänner och bekanta i Israel, och som nu lever i smärta och oro. *De terroristhandlingar som Hamas utför är avskyvärda. De har med avsikt mördat oskyldiga; De har med avsikt mödat barn; De har med avsikt kidnappat civila; Det är oförsvarbart. Inget kan ursäkta Hamas handlingar; Inget kan försvara dem. Inget kan rättfärdiga dem. Vi socialdemokrater kräver att Hamas krigshandlingar upphör omedelbart; Vi kräver att de kvinnor, män och barn som har kidnappats omedelbart frigges. Och vi fördömer med kraft Hamas attacker mot Israel. *Israel har nu rätt att försvara sig i enlighet med folkrättens regler. Det är helt centralt och självklart. Men Israel har också ansvar i enlighet med folkrätten undvika att döda oskyldiga civila. För Hamas representerar inte palestinierna, det är en extremistisk terroristgrupp; Deras mål är att utplåna hela Israel – och deras redskap är våld, hat och död; Därför får vi aldrig låta Hamas vinna! Och vi får inte låta dem släcka hoppet om fred! Aldrig. *Och därför är det så viktigt att vi nu inte tappar tron; Tron på fred och frihet. Tvärtom – det är nu vi behöver ge allt vårt stöd till de israeler och palestinier som kämpar i motvind för fred och mänskliga rättigheter; Som kämpar för att det israeliska och palestinska folket ska få leva sida vid sida. I frihet och trygghet. Det är nu vi måste klara att hålla hoppet om en varaktig fred vid liv. För våld och terror kommer aldrig leda till en lösning på konflikten. Därför behöver FN – och EU – använda alla verktyg de har för en nedtrappning av våldet; Nu behöver en vapenvila komma till stånd! *Och här hemma i Sverige måste vi stå upp mot hatet; Mot antisemitismen och rasismen. Att judar i Sverige nu behöver vara rädda – det är ett misslyckande för vårt samhälle. Det är ett hot mot demokratin; Det är ett hot mot vårt land. Vårt politiska svar måste vara orubbligt. I Sverige är det judiska livet en lika självklar som omistlig del av vårt

samhälle;Kampen mot antisemitism i alla dess former ska vara principfast och kraftfull;Stödet till det judiska livet starkt.I det här läget är fortsatta åtgärder mot antisemitism, resurser till säkerhetshöjande åtgärder och utbildning om Förintelsen och antisemitism viktigare än på länge.Och politiska, religiösa och andra ledare i Sverige har ett ansvar att verka för att dämpa de spänningar som kan uppstå i vårt land i den här situationen.Ökad splittring och ökade motsättningar skadar vårt land.Och vi som människor måste därför också göra vår del.Vi måste lära våra barn om att stå upp mot hatet;Mot förnekelsen av Förintelsen;Mot de konspirationsteorier vi ser spridas över nätet.Mot rasism och hat.Det är något som angår oss alla som bor i Sverige;Och jag lovar att göra allt jag kan som partiordförande – och människa – i denna kamp.Tack för att ni har lyssnat.

Taggar

2020-tal, 2023, Kvinna, Politiska tal, Socialdemokraterna

URI

<https://www.svenskatal.se/tale/magdalena-andersson-tal-i-goteborgs-synagoga>