



## Jimmie Åkesson: Almedalstal 2019

**Talare**

Jimmie Åkesson  
Partiledare

**Datum**

7 juli 2019

**Plats**

Almedalen

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss. Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärfvas av varje folk. Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här. Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.” Sverigevänner, Almedalsbesökare! Wilhelm Moberg, Svensk Strävan. ... Jag skulle vilja ta avstamp i ett av alla de hundratals brev jag fick i samband med min födelsedag veckan före EU-valet i våras. Just det här brevet – alls inte unikt – kom från en pensionerad kvinna, Laila, som av brevet att döma har sin bakgrund inom den kommunala omsorgen... ..och som jag tycker ger uttryck för en påtaglig känsla kring hur vårt land har förändrats... ..och som jag anser väl representerar den del av allmänheten som ofta vänder sig till mig och mitt parti. Hennes brev börjar så här: ”Hej Jimmie! Jag vill börja med att säga att jag aldrig röstat på ditt parti. Jag har varit socialdemokrat i hela mitt snart 70-åriga liv, och jag trodde aldrig att den dagen skulle komma då jag ens skulle överväga att ge upp hoppet om den arbetarrörelse jag gett så mycket av min tid och kraft i ett halvt decennium. Men nu är den dagen här.” Hon berättar att hon nog kommer att rösta på Sverigedemokraterna i EU-valet, och förklarar sedan varför: ”Jag känner inte igen Sverige längre. Missförstå mig inte, jag är inte en förändringsobenägen, bitter tant. Jag försöker vara modern och hänga med i

svängarna, men det är något grundläggande som har gått sönder. Det känns inte som Sverige längre.” Just DEN formuleringen stöter jag på i mötet med väljare så gott som varje dag. ”Det känns inte som Sverige längre.” Och även om vänsterliberalerna gärna vill tro det, så är det inte bara bittra, förändringsobenägna, trångsynta människor som ger uttryck för den känslan. Eller för den delen socialt eller ekonomiskt utsatta människor på samhällets bakgård. Det är svenskar av alla sorter. De är kvinnor och de är män. De är unga och de är gamla. De är välbeställda och de är mindre bemedlade. De finns på landsbygd och de finns i storstad. De är infödda svenskar och de är invandrade svenskar. ... ”Det känns inte som Sverige längre.” Jag delar den känslan. Och jag har känt så länge, och det har också varit det kanske starkaste skälet för mig att vara politiskt engagerad under så många år. Därför att VI MÅSTE återupprätta känslan av Sverige. Vi som lever här, vi måste kunna – vi måste tillåtas – känna oss hemma i vårt eget land. ... Laila avslutar sitt brev med att citera just Mobergs, Svensk strävan. Svensk strävan, Sverigevänner... ...det är strävan mot trygghet och gemenskap... Och det måste bli hela det svenska samhällets gemensamma strävan! En inkluderande strävan på gemensamhetens grund. För ett Sverige som återigen håller ihop. ... Mycket har hänt sedan Mobergs text skrevs, men jag vågar ändå påstå att den är minst lika aktuell idag som den var under ofredsåren på 1940-talet. Och minst lika viktig. ”De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.” Det sätt som efterföljande generationer har förvaltat det land – det verk – som ärvdes... ...inger vare sig respekt eller förtroende. Hänsynslöst och vanvördigt har man förvandlat vårt land till oigenkännlighet. Idag återstår bara spillror av det arv som tidigare generationers svenskar gav oss. Gav oss genom sitt slit, sin flit... ...genom sina tårar och sitt blod. Gav oss genom sin strävan. Hur kan vi, som lever idag, fortsätta denna strävan? I den verklighet som råder... ...där samhörighet och gemenskap har bytts mot splittring och segregation? ...där ordning och trygghet har bytts mot våld och gängkriminalitet? ...där hemkänsla och stolthet har bytts mot självförakt och världssamvete. ...där folkhemmet har bytts mot Allemansland? Återstår någon svensk strävan? ... Sverigevänner, Almedalsbesökare! Svaret på den frågan måste vara ja. Det är inte precis samma strävan som Moberg manade till för 80 år sedan. Både Sverige och världen ser väsentligt annorlunda ut idag... ...men svaret på DE stora, övergripande problem som Sverige står inför idag stavs just ”svensk strävan”. Svensk strävan mot gemenskap och sammanhållning. Svensk strävan mot ordning och trygghet. Svensk strävan mot hemkänsla och stolthet. Svensk strävan mot tillit och samhörighet. Det finns ingen annan väg framåt. Vi

måste bygga vidare på vårt land och vårt samhälle utifrån det som förenar oss...  
...utifrån det som har skapats, förädlats och förmedlats här i Sverige, av svenskar,  
över generationer och århundraden. Vänsterliberalernas nedmontering av  
Sverige som fri, trygg och sammanhållen nation... ...får bara tillåtas bli en kort  
parentes i vårt lands tusenåriga historia. En parentes, Sverigevänner. ... En,  
förvisso, oerhört skadlig parentes... ...men genom svensk strävan återskapar vi  
ett tryggt och sammanhållet Sverige. Ett modernt folkhem, på frihetens och  
gemensamhetens grund. Det är vår Sverigevänliga vision! ... Sverigevänner,  
Almedalsbesökare! Vänsterliberalernas omedelbara invändning mot vår  
svenska strävan är att den är ”exkluderande”... ...att Sverige idag är ett  
multikulturellt land, där gemensamma normer och värderingar betraktas som  
något förlegat ont... ...som något som ska utmanas och motarbetas. Man vill  
slå sönder det som håller oss samman, som binder ihop oss till en nation. Vårt  
svar till dem är: Se vilket samhälle ni har skapat! Blev det bättre? Är ni stolta?  
Är ni stolta över att cancersjuka tillåts dö för att de inte får vård i tid? Över att  
äldre, ensamma, funktionsnedsatta människor inte får plats på äldreboenden?  
Över att äldre kvinnor och män inte har råd att hämta ut sina mediciner? Över  
att vi har hundratusentals äldre i vårt land som lever i fattigdom? Över att det  
blir allt svårare att bo och leva utanför de större städerna? Över de alarmerande  
ohälsotalen bland hårt arbetande kvinnor och män i vården och omsorgen?  
Över att segregationen växer och vårt land håller på att förvandlas till ett  
splittrat kaos? Över att de kriminella gängen tar över stadsdel efter stadsdel?  
Över att var tredje kvinna i Sverige är rädd för att gå ut när det är mörkt? Över  
att vi ligger i världstoppen när det gäller antalet våldtäkter? Över att vårt land  
fostrat hundratal IS-mördare som nu kan komma tillbaka utan att straffas? Är  
ni stolta? ... Det värsta är, Sverigevänner och Almedalsbesökare... Det värsta är  
att jag tror att de är stolta. De lever inte själva i den här verkligheten. De ser  
bara det de vill se. Jag tror att de framför allt ser sin egen förträfflighet... ...sin  
egen godhet... ...ser en inbillad gloria på sina egna huvuden och känner en  
oerhörd stolthet över vad de åstadkommit. Sverige, den humanitära  
stormakten. Världens samvete... Lyckoriket, med all sin mångfald och  
dynamik. DET, Sverigevänner och Almedalsbesökare... DET är vad vi  
sverigedemokrater är i opposition mot. Vi är i opposition – inte bara mot  
regeringen i sig och de vänsterliberala partier som utgör majoriteten i Sveriges  
Riksdag... ...vi är också i opposition mot deras självgoda, förvrängda  
verklighetsuppfattning. De har förstört vårt land, monterat ned välfärd och  
trygghet, men de ser inte det. De står där, och de är stolta. ... Sedan åker Stefan  
Löfven på verklighetssafari till Ullared och poserar framför den samlade pressen.

Själv brukar jag åka till Ullared för att handla... Jag kan förresten passa på att tipsa Stefan Löfven om fler ställen där han kan få sig en glimt av hur pöbeln beter sig i verkligheten. Koppla på vagnen och dra en sväng till Lagunen i Strömstad. Har du tur kan du få en glimt av Nick Borgen eller Kikki Danielsson på någon av hamnkrogarna. Nästa helg kan du fara vidare till Dansbandsveckan i Malung och dansa till Lasse Stefanz. Sen kan du köra söderut till Kiviks marknad och köpa trätofflor och gräddbullar. Och därifrån är det nära till bron, så passa på att åka över till Bordershoppnen i Puttgården för att fylla på vinförrådet. När sommaren börjar ta slut kan du åka till något trevligt all inclusivehotell i Medelhavet, kanske på Rhodos. Jag vill berätta för dig, Stefan, att vanligt folk med vanliga inkomster har en massa spännande saker för sig, hela tiden... Det finns mycket att se, Stefan Löfven. ... Men visst, statsministern behöver plocka lite verklighetspoäng nu... ...när han tagit själve fan i båten och tvingas genomföra närmast nyliberala reformer för att få behålla makten. Det är där vi är idag – makten. Makten framför allt. För den nya tidens socialdemokrati är det just makten framför allt som gäller. Det är därför som den socialdemokratiska finansministern kan stå på den här scenen... ...för bara ett par dagar sedan... ...och spy galla över skattesänkningar för vanligt folk med vanliga inkomster... ...blåsa till strid mot ”rofferiet”... ...för att sedan åka hem till sitt skrivbord i Stockholm och knäpa ihop förslag om att sänka skatten – för de som tjänar allra mest. Makten framför allt. Det är därför som samma finansminister före valet kan stå i TV och lova att bensinskatten absolut inte ska höjas... ...för att sedan sätta sig vid det där skrivbordet och göra det ännu dyrare för vanligt folk med vanliga inkomster att ta sig till jobbet och köra ungarna till förskolan. Makten framför allt. Det är därför Stefan Löfven med stolthet i rösten står i riksdagens talarstol och citerar Per Albin... ...för att sedan ändå fortsätta splittringspolitikerna och nedmonteringen av det som finns kvar av det gamla folkhemmet. Fortsätta att urholka själva grunden för idén om folkhemmet. Makten framför allt. ... Sverigevänner, Almedalsbesökare! Socialdemokraterna har under Stefan Löfven utvecklats till ett hycklarparti av den allra värsta sorten... ...där inget förutom makten betyder någonting. Det är på många sätt en tragedi... ...Sverige och svenska folket förtjänar bättre... ...men det är framför allt ett skäl för oss, Sverigevänner, att kämpa. Kämpa vidare – mot hyckleri och maktspel – för Sverige. Fortsätta vår svenska strävan! ... Så, Sverigevänner och Almedalsbesökare... Vad innebär detta med ”svensk strävan” i praktiken, nu och på lite längre sikt? ... Jag skulle vilja peka ut några områden som har särskild, grundläggande betydelse för att vårt land ska kunna utvecklas i rätt riktning framöver. ... För det första: Det handlar om invandring och

integration. Så länge som vi har tjatat om sambandet mellan en ansvarslös invandringspolitik och misslyckad integration... ...så länge som vi har påtalat hur detta påverkar alla delar av samhället... ...att det inte är någon isolerad fråga vid sidan av ”de riktiga politiska frågorna”... ...som ”de riktiga politiska partierna” ägnar sig åt... ...utan att den splittringspolitik som har förts – i decennier, från vänster till höger – har skadat vårt samhälle i grunden... ...förändrat vårt land i grunden. Nu har det svängt. Äntligen, Sverigeväänner, nu har det svängt! Vårt ihärdiga arbete, vårt ständiga tjat, har gett resultat. Ingen skrattar åt oss längre. Visst, man tycker såklart fortfarande att man är lite finare och lite bättre än vi... ...och man kommer såklart aldrig att erkänna sina misstag eller be svenska folket om ursäkt för vad man ställt till med... MEN nu är det vår agenda som dominerar. Nu har de andra tvingats anpassa sig till oss. Sverigeväänner, det var vi som hade rätt! ... Och vi ska fortsätta att både ha rätt OCH göra rätt. Nu har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté för att fastställa en långsiktig hållbar migrationspolitik, som man uttrycker det. Även vi kommer att ingå i den kommittén, och självklart kommer vi att ta oss an det uppdraget med en konstruktiv ansats. Målet måste vara att få ner den asylrelaterade invandringen till ett absolut minimum, och det är vi beredda att slåss för. Men, och det här är viktigt... ...vi kommer aldrig att bli en bricka i de invandringsliberala partiernas spel för att begrava vår tids stora ödesfråga och förpassa den bortanför agendan. Det finns nämligen inget utrymme för långtgående kompromisser om massinvandringen. Nu har de övriga partierna chansen att ta sitt ansvar, chansen att göra rätt. Vill de inte ta den chansen, då ska vi tvinga ut dem på banan... ...då ska vi syna deras retoriska dubbelspel. Nu räcker det med ansvarslös invandringspolitik. Nu räcker det med kravlös integrationspolitik. Nu är det nog med splittrings- och segregationspolitiken. Svensk strävan, Sverigeväänner! ... För det andra: Det handlar om tryggheten... Om att trygghet är en förutsättning för frihet. Om att vi som bor i Sverige har en absolut rätt att känna oss trygga. En absolut rätt att känna oss trygga när vi promenerar hem från bussen, när vi promenerar hem från tunnelbanan eller från fotbollsträningen. När vi befinner oss i våra egna hem. Att känna trygghet i att polisen finns till hands när vi behöver den. Trygghet i att vi tas på allvar och får upprättelse när vi har utsatts för ett brott. Trygghet i att den som begår brott får sitt straff. I att den som begår grova brott hålls borta från gator och torg... ...att farliga människor inte ges möjlighet att begå nya brott, om och om igen. Här har vi också vunnit agendan. Det är inte så länge sedan de andra partierna – unisont – skrattade åt oss när vi påtalade behovet av fler poliser, tuffare tag och utvisning av kriminella utlänningar. ”Sverige har aldrig varit

tryggare”, hette det. Nu skrattar de inte längre. Och ärligt talat, bläddra en stund i valfri tidning från valfritt datum den här sommaren. Dödsskjutningar, rån, gängvåld, våldtäkter, gruppvåldtäkter... Nu handlar det om att driva på, om att inte ge de övriga partierna möjlighet att avvika en millimeter från den nödvändiga riktningen. En tuff kriminalpolitik är en rättvis och human kriminalpolitik. Svensk strävan, Sverigevänner! ... För det tredje: Det handlar om välfärden... ...som också i grunden är en fråga om trygghet – såklart. Tryggheten i att veta att det finns ett skyddsnät som fångar upp den som blir sjuk eller arbetslös. Tryggheten i att veta att det finns tillgänglig och kvalitativ vård som tar hand om den som drabbas av sjukdom. Känslan av att veta att de pengar man sliter ihop till den gemensamma kassan används effektivt och där de gör störst nytta. Den stora striden framöver kommer att kretsa kring just detta. Omfördelning, prioriteringar, effektivitet. Legitimitet i systemen. Hur länge går det att upprätthålla en generell välfärdsmodell när modellen inte levererar? När allt fler upptäcker, att det skyddsnät de betalat skatt för i hela sina liv inte håller den dag de väl faller? När allt fler ställer sig den numera klassiska frågan: Vad fan får jag för pengarna? ...samtidigt som kommunernas ekonomi blir sämre och man tvingas höja skatten? När fler och fler blir varse att det saknas resurser i vård och omsorg... ...samtidigt som tiotusentals människor från världens alla hörn årligen välkomnas hit för att leva på svenska skattebetalares bekostnad. Sverigevänner, Almedalsbesökare! Jag kan svara på det: Det kommer inte att hålla. Vår modell för välfärden kommer inte att överleva det vänsterliberala vanstyret. Deras ansvarslösa politik urholkar systemen, slår sönder välfärdsmodellen i grunden. All politik handlar om prioriteringar, och nu är det dags att välfärden prioriteras framför slösaktig symbolpolitik. Svensk strävan, Sverigevänner! ... För det fjärde: Det handlar om livsvillkoren för alla människor i vårt land. I hela vårt land. De närmsta veckorna kommer en stor del av svenska folket att hålla semester. Det är något som de allra flesta ser fram emot – att skapa nya minnen tillsammans med familj och vänner. Barnen får nya kompisar, äntligen möjligheten att lära sig simma eller få åka på läger. Vi föräldrar kan ta oss an trädgården, olja altanen eller rent av bygga en ny. Grilldoft. Kall öl eller ett glas rosé. Glass! Klaga över myggen. Klaga över värmen – eller regnet. Sommarsemester är något som alla längtar till. Men just den här sommaren vet jag att det hos många också finns en gnagande oro över hur långt semesterkassan ska räcka. Man vill gärna hitta på saker, resa bort någonstans. Själv tillhör jag dem som helst håller mig hemma på sommaren när jag äntligen har chansen... ...och jag vägrar att åka utomlands den här tiden på året när det är som vackrast här hemma. Andra vill gärna åka långt bort under

semestern, inte minst om det handlar om att fly regn och rusk för lite sol och värme... ...men den här sommaren är det många som inte kan göra det. De har helt enkelt inte råd, för så fort landsgränsen har passerats blir semesterkassan så mycket mindre värd. Den svaga kronan ställer till det för många vanliga människor med vanliga inkomster. Då återstår alternativet att semestra i Sverige. Men att resa i ett stort och avlångt land som vårt... ...det är inte heller särskilt billigt i en tid då bensinpriset har nått historiskt höga nivåer. Det är dyrt att packa in familjen i bilen och köra alla de mil som krävs för att man ska få de där upplevelserna man längtar efter. Sverigevänner, Almedalsbesökare! Kronans värde är svårt att påverka politiskt på kort sikt, men de höga drivmedelspriserna kan vi faktiskt göra något åt. Inte minst är det så att 60 procent – ungefär en tia – av priset vi betalar för bensinen vid pump utgörs av skatt. Visst, nu togs ett litet steg i rätt riktning för bara en vecka sedan när den så kallade överindexeringen av bensinskatten togs bort... ...och det skedde tack vare den budget vi röstade fram i höstas tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna... ...men de få ören det handlar om är – såklart – inte avgörande för den vanliga bilisten med en vanlig inkomst. Det krävs mycket mer. Inför valet i höstas presenterade vi ett förslag som initialt skulle sänka priset vid pump med ungefär 70 öre utan någon betydande påverkan på statskassan. Men det krävs ännu mer, och vi tänker inte släppa frågan om de höga drivmedelspriserna. Det må just nu vara en sak som blir väldigt påtaglig för svenska semesterfirare... ...men frågan är mycket större än så. I grunden handlar det om svenskt näringsliv och svensk konkurrenskraft... ...det handlar de miljoner människor som är beroende av bilen... ...det handlar om en levande landsbygd. OM vi menar allvar med att hela Sverige ska leva... ...måste vi genast sluta bestraffa vanligt folk med vanliga inkomster som lever utanför Stockholms tullar. Och vi, Sverigevänner, kommer att gå i täten för en sådan förändring. Svensk strävan, Sverigevänner! ... Svensk strävan mot gemenskap och sammanhållning. Svensk strävan mot ordning och trygghet. Svensk strävan mot hemkänsla och stolthet. Svensk strävan mot tillit och samhörighet. ... Sverigevänner, Almedalsbesökare! ”Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.” ...

#### Taggar

2010-tal, 2019, Almedalen, Man, Politiska tal, Sverigedemokraterna

**URI**

<https://www.svenskatal.se/tale/jimmie-akesson-almedalstal-2019>