



## Gustav Fridolin: Jultal 2013

**Talare**

Gustav Fridolin  
Språkrör, Miljöpartiet

**Datum**

16 december 2013

**Plats**

Online

### Gustav Fridolins jultal i SVT 2013

Jultal i SVT. Vilket påhitt. Vem hinner skriva jultal mitt bland klapphets, riksdagsgruppsmöten, PISA-rapporter och pysselstund på förskolan?

Inte jag. Men eftersom de ändå släppte in mig här på vägen till att posta julkorten, så tänkte jag att jag kunde läsa upp dem.

Jag har ett här. Till Uma Lindström i Skellefteå. Det var hon som ville köpa en tröja med Super Mario på, en sådan som hon sett att en av hennes kompisar hade. Men hon hittade den inte. Förrän hon gick in på killavdelningen. Så hon skrev till H&M:

”Varför har ni indelat i tjej- och killavdelningar? Visst, ni kan väl ha dam- och herravdelning men för barn? Allvarligt! Jag är en tjej som älskar spel och TV och när jag skulle köpa en tv-spelströja så letade jag igenom hela tjejavdelningen men hittade ingenting och sen när jag gick till killavdelningen hittade jag just den tv-spelströjan jag ville ha. Snälla, sluta tro att det bara är killar som gillar TV-spel och att det bara är tjejer som kan gillar hästar för det är verkligen inte så?”

Vad H&M svarade? Att de tänker fortsätta ha olika avdelningar för att deras kunder ville ha det så. Inte Uma i alla fall. Och inte jag. Barn är barn, och det dem gör med sina kläder, det är att smutsa ner dem. På vägen till tvättkorgen vill de gärna, särskilt när de är tio som Uma, att de ska vara snygga. Men vad som är snyggt är olika från ett barn till ett annat. Och varför ska vi vuxna då bestämma vilket barn som ska gilla det ena och vilket som gillar det andra? Varför ska vi göra barn till något de inte är?

Som Uma sa: ”Jag tyckte att det var dåligt att det bara var blommor och hästar på tjejsidan, och på killsidan var det Simpsons och coola grejer”.

Tack Uma, för att du sa i från. Och god jul.

Och så var här ett kort till Fotbollsförbundet. Ni vet dem som gav Anders Svensson en bil, men inte Therese Sjögran. Hon skulle få en sen, någon annan gång, tydligen. Det var inte så snyggt. Men det finns ju en lösning. Ge dem båda ett årskort på SJ istället.

SJ kan få ett kort de med förresten. Till alla er som sliter med att hålla oss resenärer lugna och nöjda fast vi sitter fast i höjd med Hässleholm eller står och fryser på perrongen. Det är inte lätt att sköta om något som varit utsatt för det Ulf Adelsohn brukar kalla 30 års lekstuga för politiker. Ska vi klara klimatet, måste det miljövänliga valet både vara billigare, enklare och säkrare. Sätter man sig på ett tåg ska man komma fram. I tid.

Ett julkort till en man som väntar på sin dom i Ryssland. Dima Litvinov. God jul. Och tack för ditt mod.

Jag tycker det är skamligt att det var under svenskt ordförandeskap i Arktiska rådet som Arktis öppnades upp för oljeutvinning. Det känsliga ekosystemet i Nordpolen klarar inte en oljeolycka, det kan helt duka under när fyndigheterna öppnas upp för Shell, Exxon och Gazprom. Är det verkligen dem som svensk utrikespolitik ska gynna?

Svensken Dima Litvinov och de andra i Greenpeace tog det ansvar vår regering inte tagit. De ville uppmärksamma världen på Gazproms intåg i Arktis. Innan de gjort någonting, greps de och fängslades– och nu inväntar de sin dom. Det minsta Sverige kan göra nu är att ge allt stöd till Dima och hans åtalade vänner.

Och så var det julkort till Öland, Gotland, Kallak. Till alla er som i Sverige stått

upp för sin bygd, mot dem som utan hänsyn till miljö eller ursprungsfolk exploatera de sista naturresurserna. Visst behöver vi gruvor i Sverige, men inte till vilket pris som helst. Vi måste tänka två gånger innan vi äventyrar villkoren för jordbruk, ekoturism eller renskötsel. De stora rikedomarna i Sverige finns i skönheten ovan jord, inte i berggrunden under.

Till en annan på osäker mark i Ryssland, Edward Snowden och en fängslad amerikan, Chelsea Manning. Era avslöjanden visade världen som den är. Bara då kan vi förändra den.

Till fritidsledaren Siavoch Derakthi i Malmö som redan i skolan startade ”Unga muslimer mot antisemitism” och till och med uppmärksammades av Obama när han kom till Sverige. Ditt arbete mot islamofobi, antiziganism, afrofofi och antisemitism förändrar Malmö. Och världen. Jag hörde i en intervju efter att du träffat Obama att du sa att du ville bli Sveriges första statsminister med utomeuropeisk bakgrund. Och jag säger: välkommen till politiken. Du behövs.

Till Emma Green Tregaro. God jul, och tack för att du visade att en instagrabild kan säga mer än ”det här åt jag till lunch idag”. Idrott ska vara för alla. På Emmas nivå ska de allra bästa få mötas. Då ska inte några få sorteras bort för sin bakgrund, sitt kön, sin tro eller sin kärlek.

Och så ett julkort till Angered. Till Catharina, Hanna och alla andra på Vättleskolan, som i snart inviger sitt nya skolbibliotek. När vi träffades berättade ni vad som händer på en skola som en gång byggdes för att vara Sveriges bästa, där lärarna stolt fick åka runt och berätta hur man jobbade modernt och framåtsyftande, men där sedan nedskärningar och tuffa villkor bryter ner lärarnas möjlighet att få tid för varje elev. Skolan har kantats av svarta rubriker, men nu jobbar ni för att vända det. Och ett självklart steg är att alla elever får tillgång till ett riktigt bibliotek, med en riktig bibliotekarie. Det borde alla elever i Sverige få. Jag vet att ni kämpar. Jag vill göra det jag kan för att ni ska få rätt förutsättningar att göra det. God jul.

God Jul, Anette Gustawson i Norrtälje kommun, som fick beviljad specialkost till sitt barn på Roslagsskolan. Ni tröttnade på att som bönder få följa hårda och bra regler om djurskydd och miljö, men att kommunen sedan till barnen i skolan och de äldre i omsorgen köper in mat från djur som behandlats på sätt vi aldrig skulle tillåta i Sverige och som sedan transporterats över hela Europa. Nu

får ert barn mat från glada djur. Det tycker jag alla barn ska få.

Till Isabella Lövin, som fått till en förändring i hela EU när det handlar om fisken. Tack för det du gjort, för att du kom in i politiken utifrån med all din kunskap och allt ditt engagemang och tack för att du fortsätter kämpa.

Och så ett sista kort till Yeb Sano, chefsförhandlare i klimatfrågor för Filippinerna. På det stora klimatmötet i Warscawa sprack det för Sano. Tårarna kom när han berättade om vad tyfonen ställt till med hemmavid, och han höll den globala politiska apatin ansvarig. I ett möte som var ett misslyckande är det honom man minns. Hans gärning som gör att det stora klimatmötet i Paris 2015 kan bli något annat. För där och då var han mer än bara klimatförhandlare. Han var människa. Och det slår vilken annan titel som helst.

Därför skulle jag vilja önska er alla god jul. Ni är så många som varje dag gör lite mer än vad man kan förvänta sig, för att de ni jobbar med, bor med, firar jul med, ska få må bra. Mina julkort räcker inte till alla, men tack för det ni gör. Det du gör. Det kommer göra 2014 till ett lite bättre år i en mycket bättre värld. God jul.

**Taggar**

2010-tal, 2013, Jul, Man, Miljöpartiet, Politiska tal

**URI**

<https://www.svenskatal.se/tale/gustav-fridolin-jul-2013>