



Carl XVI Gustaf: Tal på konselj om prinsessan Estelle

Talare

Carl XVI Gustaf
Kung

Datum

24 februari 2012

Plats

Kungliga slottet, Stockholm

Normalt sker en konselj bakom lykta dörrar. Men jag tänkte att det här är ett stort ögonblick för mig, för familjen och framför allt självklart för kronprinsessan med prins Daniel och även för svenska folket.

Vi har, Sverige och svenska folket och för kungafamiljen, blivit lyckligt betjänta av en ny liten prinsessa, som ni alla förstås har uppfattat det senaste dygnet. Och det är självklart som pappa kungen, nybliven morfar, väldigt, väldigt stort och spännande.

Och jag tror även att alla i kungafamiljen har sett fram emot det här under en lång tid.

Jag har meddelat regeringen tidigare, hertiginnans kommande landskap. Och vi har kommit överens om det i familjen och det blir Östergötland.

Ett fint landskap som jag har besökt många, många, många gånger och sätter stort värde på. Och jag är övertygad om att hertiginnan i framtiden kommer att göra sitt yttersta och ta åt sig Östergötland till sitt hjärta i framtiden. Men det kommer att ta lite tid. Så ni får vänta på det.

Sedan kommer vi till hertiginnans namn. Det är alltid så att det är väldigt trevligt att se att det är så många som vill vara med och komma med goda råd på så många namn. Jag har inte kunnat låta bli att uppfatta detta i media.

Det är ett namn som ligger kronprinsessan och familjen väldigt varmt om hjärtat. Hennes tilltalsnamn, första namnet alltså, Estelle. Sedan blir det förstås Silvia, självklart Ewa och sedan Mary.

Och vi har fått en liten prinsessa, Estelle, i Sverige. Det ska vi alla, och framför

allt jag och familjen, vara väldigt glada och lyckliga för. Men framför allt, kronprinsessparet är kolossalt glada och lyckliga. Familjen var där i går kväll, självklart, och besökte, och även prins Carl Philip självklart också. Och vi hade en trevlig gemenskap tillsammans med den nya familjemedlemmen.

Hon är väldigt söt och betedde sig precis som man ska göra och allt vad det innebär. Så det var en lycklig stund för oss hela familjen och jag hoppas, som prins Daniel sa i något sammanhang, att de som alla nya barnfamiljer ska få en tid tillsammans och njuta av sitt barn på rätt sätt. Och det hoppas vi, att alla kan förstå deras önskan om detta. Och med det är den här kungörelsen avslutad. Jag tackar för det och bjuder in regering på lunch.

Taggar

2010-tal, 2012, Kungahuset, Man

URI

<https://www.svenskatal.se/tale/carl-xvi-gustaf-tal-pa-konselj-om-prinsessan-estelle>