



Carl XVI Gustaf: Jultal 1973

Talare

Carl XVI Gustaf
Kung

Datum

25 december 1973

Plats

Kungl. Slottet, Stockholm

1 Svenskar i fjärran länder,
Svenskar på de sju haven,
Jag vill sända er en varm Jul- och Nyårshälsning.

5 I många svenska hem går tankarna idag till någon familjemedlem eller någon vän som befinner sig ute i världen och som saknas i hemmets krets. Särskilt tänker vi på dem som måste tillbringa julen i avskildhet och ensamhet.

Och ni svenskar, som befinner er utomlands, riktar nog på samma sätt era
10 tankar till familjen, släktingarna och vännerna här hemma, kanske ofta till minnesbilder av jular med knarrande snö och julstjärnor i fönstren.

De stora avstånd som skiljer er från oss här hemma överbryggas nu vid denna tid
av våra tankar som nu möts i en känsla av samhörighet och sammanhållning.

15 Personligen har jag efter min Farfars bortgång i höst fått många bevis på den känsla av samhörighet som förbinder svenskarna utomlands med hemlandet, men jag har tyvärr inte kunnat nå var och en med ett personligt tack för alla brev och välgångsönskningsar. Jag vill ta detta tillfälle till vara att nu framföra mitt
20 uppriktiga och varma tack.

Sammanhållningen är viktig för oss alla. Vi här hemma behöver er. Utan era insatser runt om i världen skulle vår handel och vår sjöfart inte fungera och utrikeshandeln är ju av vital betydelse för vårt lands hushållning. Ni
25 utlandssvenskar, vare sig ni arbetar för utrikeshandel, i biståndsverksamhet eller annan internationell aktivitet, så binder ni samman Sverige med främmande länder och folk. Det är era dagliga kontakter som är så viktiga för att vi ska kunna skapa förståelse mellan folken. Den uppfattning utlänningarna har om Sverige och svenskar präglas i hög grad av de intryck ni kan ge dem. Dessa
30 intryck gör Sverige bilden mera mänsklig och dämpar de överdrifter i ena eller

andra riktningen som avståndet kanske ger upphov till.

35 Ni svenskar i utlandet känner nog också att ni behöver Sverige som en fast
punkt i tillvaron. I det rörliga internationella livet krävs trots allt en förankring
någonstans. Det är naturligt att hembygden skänker den särskilda känsla av
trygghet som en främmande miljö kanske inte alltid kan ge. Världen förändras
numera mycket snabbt. Stora förändringar i vårt dagliga liv kan plötsligt uppstå
40 av orsaker som ligger långt utanför vår kontroll. Och hela framtidsbilden kan
förändras på ett sätt som vi i vår lugna tillvaro inte hade förutsett. Vi kan inte
göra så mycket åt de stora skeendena i världen, men vi måste ändå följa med i
tiden och göra så gott vi förmår för att dämpa motsättningar och hjälpa till att
skapa ökad förståelse och vilja till samarbete.

45 Vi svenskar har ju kommit relativt långt i materiellt framåtskridande och i
åtnjutande av mänskliga rättigheter. Men materiellt välbefinnande och
humanitära rättigheter innebär också ansvar och skyldigheter:

50 Ansvar att förvalta de förmåner vi har skapat för oss själva; skyldigheter att bistå
dem som inte har kommit så långt som vi. Men att bistå människor är inte bara
att ge pengar utan också att på andra sätt visa vår samhörighet med människor i
andra länder. Vi måste i tanke och handling visa respekt för våra medmänniskor.
Både här hemma och ute i världen.

55 Julens budskap är frid på jorden och till människorna ett gott behag.

Jag önskar att julen skall föra våra tankar i denna riktning ty då blir denna
högtid inte bara god och glad utan får även en djupare mening.

60 Jag önskar er än en gång alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Taggar

1970-tal, 1973, Jultal, Kungahuset, Man

URI

65 <https://www.svenskatal.se/tale/carl-xvi-gustaf-jultal-1973>